

Deze foto trof me op de fotoexpositie 'Metamorphoses' van De Lichtdichter. De vorm van het boompje doet denken aan een menorah. In combinatie met het boek dringt zich de associatie met de Tora op, die 'levensboom' wordt genoemd. Als de Tora wordt teruggebracht naar de ark worden deze verzen uit Spreuken en Klaagliederen gezongen: 'Zij is een boom des levens voor hen die zich aan haar vasthouden; wie op haar vertrouwt, is gelukkig. Haar wegen zijn aangename wegen, al haar paden zijn vredig. Laat ons terugkeren naar U en wij zullen terugkeren, vernieuw onze dagen als vanouds.' De metamorfose van boom tot boek is bij dit Boek niet compleet.

**Lieve Teugels**

# PENBARING

